



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF januari 2026



**Tradities Noord-Brabantse
Schuttersgilden
is bijgeschreven in de Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland**

Jaargang 22, aflevering nr. 1
Redactie: Jos van de Ven.
Berichten en/of reacties aan:
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel.: 0652462803
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl
Website: www.olvgilde.nl
Bijdragen aan dit nummer:
Redactie: Nieuwjaarsreceptie donderdag 8 januari.
Redactie: Jaarvergadering donderdag 5 februari.
Gerard Maas: “Jan van Doorenpaviljoen”.
Jos Biemans: Uit het archief.
Jos van de Ven: Historie van het vendelen 9.
Redactie: Vrienden van het Gilde.
Redactie: Even lachen.
Redactie: Puzzelmoment.

**Gildenbroeders, zusters, vrienden en
overige belangstellenden.**

Voor U ligt de nieuwsbrief voor januari 2026. We gaan weer het nieuwe jaar tegemoet. Een jaar vol met verrassingen en drukke gilde-activiteiten. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de opkomst bij activiteiten steeds beter wordt en we gaan het komende jaar dan ook met vertrouwen tegemoet. Intussen hebben de meeste inwoners in ons mooie Aarle-Rixtel weer bezoek gehad van onze

gildebroeders ter ondersteuning van onze financiële middelen. Ook voor onze “vrienden” hebben we weer activiteiten gepland waaronder de “vriendendag” op zondag 3 mei. Traditiegetrouw is de maand januari de maand van vergaderen en zullen sommigen van ons elkaar weer regelmatig tegenkomen. Waar velen van ons zullen zijn, is uiteraard op de nieuwjaarsborrel op donderdag 8 januari, waar natuurlijk ook onze vrienden zijn uitgenodigd. En op 5 februari hebben we alweer de jaarvergadering. Prettige feestdagen en fijne jaarwisseling. Ik wens U veel leesplezier.
Jos van de Ven.

Activiteiten januari 2026.

Maandag 05 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek.
Woensdag 07 januari: Schietwedstrijd senioren te Lierop
Donderdag 08 januari: Nieuwjaarsborrel “Jan van Doorenpaviljoen”.
Zondag 11 januari: Jaarvergadering commissie schieten kring Peelland.
Dinsdag 13 januari: Overleg met Sint Margaretha.
Woensdag 21 januari: Bestuursvergadering.
Vrijdag 23 januari: Jaarvergadering commissie standaardrijden kring Peelland.
Zondag 25 januari: Jaarvergadering commissie trommen en bazuinblazen kring Peelland.

Zondag 01 februari: Jaarvergadering commissie vendelen kring Peelland.
Woensdag 04 februari: Schietwedstrijd senioren te Aarle-Rixtel.

Verjaardagen in januari.

De jarigen deze maand zijn.
01 januari Gildepastor Ton Schepens.
01 januari Willy Otten
01 januari Jeroen Evers
12 januari Henk van de Ven
21 januari Kailey Gruijters
Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

Nieuwjaarsreceptie donderdag 8 januari.
(redactie)

Op donderdag 8 januari is het weer zo ver en kunnen we weer proosten op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsborrel wordt gehouden in het “Jan van Doorenpaviljoen”. Vanaf 19:00 uur bent U allen van harte welkom en treden we het nieuwe jaar tegemoet met een hapje en een drankje. Uiteraard zijn onze gildesusters en daarnaast ook onze vrienden van harte welkom op de nieuwjaarsborrel. Kom gezellig het glas heffen en proost met ons op het nieuwe jaar.

Jaarvergadering donderdag 5 februari.
(redactie)

Op donderdag 5 februari wordt weer onze jaarvergadering gehouden.



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF januari 2026

Uiteraard wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld gezien de beslissingen die genomen moeten worden. Er worden nieuwe bestuursleden gekozen en Kitty Vogels zal voorafgaand hieraan eerst tot lid worden verkozen.

Verder zal er gestemd moeten worden over de voorgenomen contributieverhoging. De vergadering begint om **20:00 uur en wordt gehouden in het “Jan van Doorenpaviljoen”**. Uiteraard zijn ook onze Gildenzusters van harte welkom. In de komende tijd ontvangt u de agenda en het jaarverslag van het afgelopen Gildejaar.

“Jan van Doorenpaviljoen”. (Gerard Maas)
Gildetuin winterklaar

Op een zonnige woensdagmiddag in november zijn er enkele Gildebroeders actief geweest om het terrein rondom het “Jan van Doorenpaviljoen” bladvrij te maken. Joop Kester was aanwezig maar heeft eerst even een middagslaapje gedaan voor dat hij met de bosmaaier aan het werk ging. Onze hoofdman Jos van den Heuvel was actief bezig met de goten van het paviljoen bladvrij te maken en maaide voor het laatst dit jaar het gazon bij de opslagcontainer. Henk van der Velden blies volop mee het blad weg samen met Gerard Maas. Deze middag hadden we een gastgildebroeder namelijk Stefan Vogels die de hele middag

mee blad geblazen heeft. Onze hartelijke dank daarvoor.

Het gazon en het terrein rondom het gildepaviljoen ligt er weer mooi bladvrij erbij.

Namens de tuinwerkers.



Joop doet nog vlug een schoonheidsslaapje



alvorens hij gaat maaien.



*Gastgildebroeder Stefan Vogels aan het werk.
Of is dit wellicht onderdeel van de
verkiezingscampagne voor zijn vrouw Kitty??*



Henk van der Velden in actie.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF januari 2026



Ook onze hoofdman is actief.

Uit het archief. (Jos Biemans)
Gildefeest

In het Eindhovens Dagblad van donderdag 5 juni 1924 werd het gildefeest van de blauwe schut in de dagen daarna ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan aangekondigd. Er lijkt weinig nieuws onder de zon: ook ruim honderd jaar geleden heette de koning Jos Gruiters (hoewel iets anders gespeld)...

‘Zaterdag 7, zondag 8 en maandag 9 juni zal het groot feest van het gilde dat 600 jaar heeft bestaan gevierd worden. Zaterdag opening om 12:00 uur, uitsteken der vlaggen en kanongebulder met opening der



schietwedstrijden. Des avonds om 19:00 uur concert op het feestterrein door harmonie ‘De Goede Hoop’. Zondag namiddag om 15:00 uur begin der schietwedstrijden. Des avonds van 19:00 tot 23:00 uur muziekkuitvoering door een der muziekgezelschappen uit Noord-Brabant. Maandag is het de grote gildedag, om 11:00 uur samenstelling van de optocht nabij het Gildehuis waaraan door ieder gezelschap moet worden deelgenomen. Er zijn 65 prijzen, waaronder medailles en schilden begrepen. Er is een prachtige medaille door H.M. de Koningin geschonken. De feestcommissie is samengesteld als volgt: M.C.H. Prinsen, voorzitter; W.F. van de Kerkhof, penningmeester; H. van Wetten Hzn, secretaris; Joh. Gruiters Azn, M. Derks; F. van Wetten Vzn, leden. Het gildebestuur is samengesteld als volgt: J. van Schijndel, keizer; O. van Gameren, kapitein; Jos. Gruiters, koning; M. Jansen, luitenant; J. van Bokhoven, vaandrig; E. van Baal, deken; Joh. Van Uden, deken.’

Historie van het vendelen 9.

(Jos van de Ven)

Laatste deel.

VENDELGEBRUIKEN.

Op plaatselijk niveau hebben de vendeliers een belangrijke taak binnen hun gilde. Tijdens het binnen trekken van de kerk vendelen de vendeliers. Tijdens de consecratie wordt het

vaandel tweemaal drie keer rondgezwaid. Ook bij het naar buiten trekken wordt er gevendeld. Door drie keer het vaandel boven het hoofd van een geestelijke of van een burgerlijke hoogwaardigheidsbekleder te zwaaien leggen de gildenbroeders hun eed van trouw af aan respectievelijk de geestelijke en de wereldlijke overheid.

Het vaandel wordt driemaal boven het hoofd van overheidsleden (b.v. bij het uithalen) gezwaid, bij nieuwe gildenbroeders, nieuwe koning. In optochten en processies zwaaien de vendeliers al lopend. Soms een, soms allemaal op een rij. Ook bij de begrafenis zwaait men het vaandel driemaal over de kist en laat tot slot de punt op de kist rusten. In uitzonderingsgevallen mogen bepaalde personen over een uitgelegd vaandel lopen.

In dit kort bestek heb ik geprobeerd een overzicht te geven van het Noord-Brabantse vendelzwaaien, zeer algemeen. Ik hoop dat generatie op generatie het gildenvaandel door gegeven mag worden. De motivatie verwoorde zo’n 100 jaar geleden de Vlaamse dichter Roodenbach al: “een gilde teegt voorbij met vliegend vaandel en slaande trom. Ik mijmerde en ben ontroerd”.

Vrienden van het Gilde. (redactie)

Ook voor de vrienden hoop ik dat het jaar goed begint en dat we in 2026 verschoond blijven van het verdriet dat sommige van onze vrienden hebben meegemaakt.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF januari 2026

Zoals in dit blad al eerder is aangegeven bent U ook allemaal van harte welkom op de nieuwjaarsborrel in het “Jan van Doorenpaviljoen” op donderdag 8 januari a.s. Vanaf 19:00 uur worden de gasten verwacht. Inmiddels zijn onze gildebreeders en zusters drukdoende met de donateursactie. Voor die vrienden die we bezoeken en dit niet op prijs stellen onze excuses voor het ongemak. De rondgang is voor ons belangrijk want de kosten van het in stand houden van een gilde zijn erg hoog. Gelukkig zijn de mensen in Aarle-Rixtel erg gul en blijft wat dat betreft het gilde nog lang bestaan. Want zeg nu zelf, wat zou Aarle-Rixtel zijn zonder gilde. Verder hopen we onze vrienden vaak te mogen begroeten tijdens diverse activiteiten. En u kunt alvast noteren: De vriendendag is op zondag 3 mei 2026.

Jarige Vrienden in januari.

11 januari Laurent Verhoeven.
 11 januari Jan Willem van Dijk.
 Proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

Even lachen. (redactie)

Twee zwervers, een magere en een dikke, lopen over een weg. Zegt de magere: "Dat moet je me toch eens vertellen hoe jij aan jouw dikke buik komt. Ik ben daar toch wel jaloers op!" "Dat wil ik je wel vertellen," zei de dikkere. "Ik ga dan naar Groningen of naar Friesland en ga daar met een theedoekje op een weilandje zitten. Daar zoek ik een goede koe uit. Wanneer ik van die koe een koeienvlaai heb opgevangen doe ik deze in mijn theedoekje, knoop hem dicht, stok er door heen en ga lekker wandelen. Als ik bij een boerderij kom vraag ik aan de boerin of ik mijn lunchpakketje mag opeten. Meestal gaat het goed. Ik krijg dan heerlijke stampotten en vette rookworsten." "Dat ga ik ook proberen," zei de magere zwerver. Zogezegd, zo gedaan. Met een prima koeienvlaai in een doekje kwam de magere zwerver bij een stevige boerin. "Mag ik hier mijn lunchpakketje opeten, boerin?" "Natuurlijk mag je dat, gezellig in de keuken!" Daar aan de keukentafel ontvouwde de magere zwerver zijn doekje. De boerin keek na een tijdje over zijn schouder en riep: "Jan, ga eens even naar de stal toe en haal een verse, want deze is helemaal uitgedroogd!"

Puzzelmoment. (redactie)

Sudoku

			9				4
				2		7	
			6	8			1
				1			
3	4	8	2				
2	7						8
5	8					9	
		6			3		1 2
		2		7		3	5

	4			5			
					4	7	3
2				3		8	5
	1					2	3
9	6			8			7
4							1
		5			6		8
	2	9		7	3		
						3	1

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2026

